

**Verslag master class met prof. Karen Kilby (Durham University), georganiseerd vanuit het PhD seminar 'Dogmatics, Ethics and Philosophy of Religion'
24 en 24 maart 2015**

Het NOSTER PhD seminar voor systematische theologie had op 23 en 24 maart een bijzondere gast in de persoon van prof. Karen Kilby. Zij is hoogleraar aan Durham University en publiceerde onder meer inleidingen op het werk van Karl Rahner en Hans Urs von Balthasar. Zij verzorgde voor de NOSTER leden en andere geïnteresseerden een lezing over onze pogingen om het kwaad te begrijpen, met bijzondere aandacht voor de vraag hoe theologen en godsdienstfilosofen daarbij nader tot elkaar kunnen komen. De master class die zij ondersteunde, bestond eruit dat iedere PhD kandidaat een korte presentatie gaf over een deel van zijn of haar onderzoek. Op elk van de presentaties reageerde prof. Kilby spontaan, gedegen, en opbouwend. Haar inhoudelijke kritiek was zeer behulpzaam, en dat op een brede diversiteit van onderwerpen. Tegelijk waren veel deelnemers onder de indruk van de manier waarop zij in haar kritiek steeds vriendelijk en wellevend bleef. We kijken dus zowel op theologisch als menselijk vlak terug op twee waardevolle dagen.

Anton ten Klooster (TiU)